

Wij, Ivo en Wilma Lauteslager, zijn 5 weken in ons eigen vakantiehuis Mhofu geweest. Het was een toptijd! Ons verblijf was van 24 oktober t/m 28 november 2008. Het eerste weekend van onze vakantie waren we in Joburg. We hadden een hotel geboekt in de wijk Rosebank. Vanuit zou je kunnen lopen naar de Rooftop Market waar wij op zondagochtend naar toe wilden. Dat bleek ook zo te zijn. Een loopbrug over de weg en binnen 3 minuten waren we in een prachtig winkelcentrum van Rosebank.

Voor de middag hebben een tour met gids geboekt die ons door het centrum van Joburg reed. Indrukwekkend met alle achtergrond informatie erbij. Vervolgens zijn we naar **Soweto** gegaan. Maar dan ook echt in een sloppenwijk gelopen. Samen met een buurtwerker uitleg gekregen over hun wijk leeft en overleefd. Zelfs bij een mevrouw haar "huis" binnen geweest. Ongelofelijk blij en tevreden leek ze. Ontroerend was voor mij het moment dat een klein mannetje mij bij hand nam zonder enkele reden maar blijkbaar de behoefte had om even met een moeder te wandelen.



Daarna zijn we in een noodtempo naar het [Apartheid Museum](#) gereden omdat de gids niet had doorgekregen dat wij naar dat museum wilden ipv het Hector Pieterse Museum waar de rest van de groep naar toe ging. Omdat we pas om 16.15 uur naar het Museum scheurden hadden we maar een half uur om het Apartheid Museum te bekijken. Desondanks zeer indrukwekkend. Veel beeldmateriaal, zowel foto's, kranten als tv. Geen idee dat er zolang zoveel beelden waren en gelukkig bewaard gebleven. Want er is een ding duidelijk, dit mag nooit meer in de wereld komen. Apartheid is onmenselijk!

In de avond zijn we naar het winkelcentrum gelopen via de loopbrug. We konden van het hotel escorte krijgen (veiligheid) maar we hadden enkel in ons ondergoed een mobiel en een creditcard (plus een beetje cash) zitten. Ons was door een gast van het hotel geadviseerd naar het Japanse restaurant te gaan in het winkelcentrum van **Rosebank**.

Geweldige sushi en sashimi. Eigenlijk niet eerder zo lekker **Japans gegeten**. De kwaliteit was top. De koks kwamen uit Korea en Chinees! We waren er redelijk vroeg, om 20.00 uur was het vol en de zaak was niet klein maar zo ingedeeld dat het gezellig klein leek. De inrichting is prachtig en modern, wat wij niet vaak zijn tegengekomen. Een echte aanrader. Na dit heerlijke eten bleek het winkelcentrum nog open te zijn. Dus nog ff winkelen.. We hebben een paar cd's gekocht en uiteraard wilde Ivo een boekenwinkel in. Uitstekende collectie.



Restaurant Tsunami



De volgende morgen naar de **Rooftop Market!** Een kunstmarkt bovenop een parkeergarage. De rest van de parkeergarage was open voor auto's. Elke zondagmorgen is de markt geopend. Niet alleen voor kunst maar ook kun je er eten kopen, kruiden, sieraden, kleding, antiek en meer. Wij wilden een groot kunstwerk scoren voor Mhofu. De hoge muren naar het rieten dak vraagt daar om. We wilden graag een groot schilderij voor in de living. En dat lukte! Een schilderij gevonden wat volledig aan onze wensen voldeed. Een olieverf met een Afrikaanse uitstraling. De Mozambikaanse schilder: Arlindo Maunde doet zijn inspiratie op tijdens zijn reizen en verblijf in Mozambiek en Zuid-Afrika. Hij rijdt zelfs regelmatig dezelfde weg als wij naar Mhofu.

De N4 bij Witbank rijdt helemaal door naar Maputo en verder waar hij af en toe komt om inspiratie op te doen en inkopen voor zijn vrouw haar winkel te kopen. Plus om familie te bezoeken. De spanning die in ons schilderij heeft weten te schilderen is uniek. Hoe zou het gezicht zijn aan de voorkant?? Prachtige warme Afrikaanse kleuren met linken naar Zuid-Afrika (kleuren van de kralen), Kenia en Mozambiek. Later vond Ivo een indrukwekkend kralen/schelpen vrouwenmasker uit Zaire (Kasai Park) zie onder. Uiteindelijk hebben we besloten dat het masker niet Mhofu paste maar wel thuis in NL. Ook vonden we een houten bewerkte stoel uit Malawi. Helemaal leuk voor op de bovenverdieping bij ons nieuw gemaakt bed (door onze verzorger van Mhofu)! Al met al een succesvolle ochtend. De markt is een gezellige markt met prachtige kunst en curiosa. Als je goed snuffelt en de tijd neemt zie je steeds meer mooie spullen. We gaan zeker nu elke keer als we aankomen in Joburg naar deze markt! Voor het hotel hoef je het niet te laten want het kostte € 62,50 voor 2 personen (ex ontbijt).



Rooftop Market



Stoel uit Malawi



Stoel uit Malawi



Met Arlindo Maunde



Masker uit Zaire

Tegen 13.00 uur gaan rijden richting Marloth Park. Bij Machadadorp bij Milly's gestopt voor weer een prima brake. Zo leuke stop bij het meertje. Dan wordt de natuur ook mooi en komen we dichtbij Mhofu. We zagen al dat er amper geregend was gevallen. De natuur was kurkdroog. Later bleek dat het al 9 maanden niet had geregend en dat de dieren er zeer onder leden. Ff boodschappen doen bij de Spar in Malelane wijn scoren in de Liquor Store en op naar huis.

In Marloth Park zagen we het direct, de droogte was enorm. De dieren, voornamelijk de impala zagen er broodmager uit. Later bleek dat alle dieren er slecht uitzagen. Er was een tekort aan gras en bladeren. Toen we bij Mhofu aankwamen werden we toch wel erg blij. De irrigatie levert zijn vruchten af, onze tuin was helemaal groen! En dat hebben we geweten. We hebben voordat de regenbuien kwamen nog nooit zoveel dieren in de tuin gehad! Op 1 dag tegen de schemer meer dan 35 dieren de variatie was enorm. Vlakvark, zebra, impala, kudu en bosbok. De volgende dag hebben we een likblok en pellets gekocht. De pellets zijn geperst gras met vitaminen, het likblok is voorzien van de mineralen en vitaminen die de dieren te kort komen in deze droge periode. Ongelofelijk hoe hard ze het nodig hadden en het ging als een lopend vuurtje. Elke dag was het dringen geblazen in de tuin van Mhofu!



Blouaap in vogelschaal



Parend sprinkhaanstel



Zo mager waren de impala's



Pumba slaap bij Pumbad!



Kuifkophoutkapper



Net geboren na de regens



Ook net geboren (wildebees)



Likblok voor de dieren



Zo mooi



Nachtvlinder



Lachuh in Mhofu!

Na 1 dag in Mhofu geweest te zien maakten wij ons klaar om naar de Kruger wildtuin te gaan voor de geplande trail in Olifants. [Het verslag van de Olifants-trail kun je hier lezen.](#)



De groep



Jakhalsjes



Wouw



Kill leeu en kudu



Kamphut Olifants



Uitzicht Olifants



Albino pad



Olifants rivier



Baobab

De overnachting voor de trail in Satara en de overnachting na de trail in Tamboti zijn beide aan te raden. Heerlijk gegeten in het restaurant van Satara en een prachtige accommodatie in het tentenkamp van Tamboti. De foto's staan hieronder. Informatie nodig? Mail ons, we zijn inmiddels ervaren met de trails in Kruger!



Satara



Restaurant Satara



Tamboti

De rest van de vakantie was heerlijk, relaxed, zinvol, gezellig, sociaal, mooi. Eigenlijk gewoon, het prettigste plekje op aarde voor ons! We hebben veel in Kruger gereden, veel personeel ingehuurd voor het Pumbad en de tuin, bezoek van vrienden gehad, geklust, in Marloth Park getennist en gewandeld, heerlijk gebruid, uit eten geweest. Teveel om op te noemen. Ja wat wil je 5 weken vrij! Wat een luxe. Maar ook nu bleek, het was weer te kort.

[Foto's van het Pumbad vind je hier.](#)

[Foto's van de vorderingen in onze tuin en de dierentuin bij Mhofu vind je hier.](#)

Wat hebben we zoal uitgespookt?

- Het Pumbad is af, niet helemaal zoals wij hadden gewild dat het is verlopen en de manier zoals het Pumbad is betegeld maar we moeten enige concessies doen hoe het is afgewerkt.
- De tuin van Mhofu is gevuld met 5 cub grond en daarna is er grasplantje voor grasplantje in de aarde gezet rondom het vakantiehuis Mhofu! Een giga-klus. We hebben deze week (Kerst 2008) via de email van onze vriendin ecologe Ronelle Kemp vernomen dat het gras aan is geslagen en dat het een groen tapijt is!
- Kunst opgehangen gekocht op de Rooftop Market en alle vergrote foto's van Ivo
- Een bedboard geschilderd achter de bedden in de slaapkamers
- Verbouw plannen besproken met een bouwer in Marloth Park voor de badkamers en de keuken. We willen een Afrikaanse uitstraling in deze ruimten.
- De nieuwe voederinstructies opgehangen in Mhofu

De deel van foto's van Kruger Nationaal Park vind je hieronder.

Na de 2e week kwamen gelukkig de regenbuien. Je zag de dieren bijna springen van blijdschap. Gelukkig viel er zoveel dat bepaalde drogen delen in Kruger Park weer gevuld werd. Bijvoorbeeld de Mlondozi dam dichtbij Lower Sabie en de water bij de hide aan de S28 tussen Crocodil Bridge en Lower Sabie. Ook in Marloth Park waren sinds jaren de waterhole aan de Olifantsrijlaan weergevuld! De kroks kunnen weer tergrkeren! Het gras kwam en de bladeren groeiden en het werd een groene oase in Kruger en Marloth Park. Super!



Bruinarend

Reuse visvanger



Protea

Bonte visvanger



Luipaard skilpad



Mimmi en Norval (verzorgers van Mhofu)



Panne! **Wij trekken een rangers 4x4 !**



Hippo



Leeu



Klipspringer

Verder zijn we een dagje naar Barberton geweest en hebben het Museum bezocht, erg leuk. Er is een goede collectie, met veel informatie! Goed te doen voor kinderen. De weg van Nelspruit naar Barberton is in onderhoud dus hou daar rekening mee. 6 km na Nelspruit richting Barbeton zie je aan de linkerkant een bordje (goed opletten) met Chimp Eden. Wij beschikken over de informatie van het Chimp Centre aldaar, **mail ons!**

Bob Lauteslager, onze zoon, heeft tijdens onze vakantie de mailbox van onze website www.vakantiehuisbijkrugerpark.nl beantwoord. Dus daar hadden we geen omkijken naar! Zodra Bob ons een sms-je stuurde, er is een vraag vanuit de website reden we naar Malelane om de mail te lezen en erop te reageren. Dat zal in 2009 anders verlopen omdat we een mini laptop en modem hebben gekocht om te kunnen internetten in Mhofu. Scheelt toch elke keer een rit naar Malelane.

Ook zijn we contactpersoon geworden van een huiseigenaar die zijn huis wilt verkopen. Dit geldt ook voor een grondeigenaar van 2 stukken grond in Marloth Park. **Heb je interesse om een huis te kopen of grond?** [Klik hier voor alle informatie en de foto's.](#)

Ivo was jarig in onze vakantie en kreeg voor zijn verjaardag een golfroede op Leopard Creek in Malelane. Een top golfcourse in Zuid-Afrika. De baan werd geprepareerd voor de [Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika](#) die plaatsvonden van 11-12 t/m 14-12-2008. [Klik hier voor de foto's van Leopard Creek hier.](#)

Ook hebben we een prachtige Birdwalk gemaakt in Marloth Park. Op zaterdagochtend liepen we met een klein groepje en de Marloth Park Honorary Ranger: Tony Newey in het Henk van Rooyen Park.

We hebben meer dan 25 soorten vogels gespot. Binnenkort verschijnt er een Birdlist (in een boekvorm) van Marloth Park die aldaar te koop is.



Entree Henk van Rooyen Park

Beachbal



Braaideel

Zwembad



Gemeentehuis Marloth Park

Op de terugweg hebben we het voetbalstadion voor de WK2010 in Mbombela / Nelspruit zien liggen. Ze zijn volgens ons halverwege. We zullen in mei 2009 de bouw dichtbij bekijken en foto's maken voor onze website. Heerlijk vooruitzicht om in mei weer naar huis te gaan!

Wilma Lauteslager
december 2008